



Basisschool Okba Ibnou Nafi

مدرسة عقبة ابن نافع

Nieuwsbrief donderdag 27 maart 2014

Agenda

Maandag 31 maart	Groep ½ voorstelling, Grote Kerk; Groep 7 Cito Entree
Dinsdag 1 april	Groep 4 Wijkbekijker
Maandag 7 april	Groep 6 theatertocht Chasse
Donderdag 10 april	studiemiddag groep 1 t/m 8 vrij

Uitslag Cito-eindtoets groep 8

De uitslag van de Cito-eindtoets is binnen en alhmadoelillah kan onze groep 8 trots zijn! Gemiddeld heeft Okba dit jaar een uitslag gehaald van 529,6, bijna drie punten hoger dan vorig jaar. We hebben zelfs een gecorrigeerde score van 534,9! De acties die de school heeft ingezet om de resultaten te verbeteren beginnen dus al vruchten op te leveren, alhamdoelillah.

Hoewel we blij zijn met het resultaat, zien we als school toch nog voldoende kansen voor nog meer verbetering. De komende jaren gaan we in op de ingeslagen weg en zullen we streven naar nog betere resultaten inshaAllah.

Vragenlijsten GGD

De doktersassistente verzoekt alle ouders van de leerlingen die geboren zijn in 2003 of 2008 de vragenlijsten van de GGD terug te sturen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ouders de vragenlijsten insturen.

Schoolbieb

De schoolbibliotheek draait op de maandag en dinsdagmiddag op volle toeren en er wordt druk gelezen door de hele school. Dank aan de fantastische bibliotheekmoeders die dit voor ons mogelijk maken!

Tentoonstelling groep ½

De kleuters hebben het thema Kunst afgerond met een tentoonstelling van eigen werk in de schoolbieb. U bent van harte uitgenodigd om de kunstwerken te komen bekijken. De expositie duurt nog tot a.s. maandag.

Op maandagochtend 31 maart bezoeken de kleuters een poppenvoorstelling in de grote kerk van Breda; "waarizzutnou..."

De voorstelling komt uit het reguliere aanbod van de ontdekking waar wij als school aan deelnemen. De voorstelling zal door poppenspelers worden verzorgd en de kleuters gaan



Basisschool Okba Ibnou Nafi

مدرسة عقبة ابن نافع



samen met hen op zoek.... De grote kerk wordt tegenwoordig gebruikt als expositieruimte en heeft tijdens de voorstelling geen religieuze betekenis. Het zal een belevenis zijn want we mogen ook met de bus erheen.

De juffen van de onderbouw.

Vanaf volgende week gaan de kleuters starten met een moestuin op school.

Groep 8 gaat met meneer Rens de bakken in elkaar zetten. Elke kleutergroep heeft een bak waarin wij gaan zaaien en werken en leren. We hopen natuurlijk na heel wat werk en zonneschijn te kunnen oogsten. We hopen dat de leerlingen veel zullen leren en hier thuis over vertellen. Onze moestuin zal op het schoolplein komen in het zonnetje.

Nederlandse Kinderjury 2014

Vandaag is het zover: de Nederlandse Kinderjury gaat van start. Tot en met woensdag 14 mei kun je je stem uitbrengen op het mooiste boek van 2013. Wie stemt, is automatisch lid van de Kinderjury, en beslist dus mee welk boek de Prijs van de Nederlandse Kinderjury gaat winnen. Stemmen is belangrijk, dus: doen! Elke stem telt. De Kinderjury is een jury waarin kinderen de baas zijn en hun mening kunnen laten horen. Bovendien is het belangrijk voor schrijvers om te horen welke boeken kinderen echt leuk vinden. En, de allerbelangrijkste reden om mee te doen: lezen is leuk! Houd deze website dus in de gaten voor meer nieuws.

**De Nederlandse
Kinderjury
2014**



Hadith van de dag: Vrijdag de beste dag

“Vrijdag is de beste (dag) van de dagen, en de beste van hen bij Allah. Het is beter bij Allah dan de dag van al-Adha en de dag van al-Fitr. Het heeft vijf kenmerken:

Op deze dag werd Adam door Allah geschapen, Op deze (dag) werd Adam naar de aarde gezonden, Op deze (dag) liet Allah Adam sterven, Op deze (dag) is er een tijd waarop iemand Allah om iets vraagt en Hij geeft het hem, zolang hij niet vraagt om haram, En op deze (dag) zal het Uur aanbreken. Er is geen engel, geen hemel, geen aarde, geen windvlaag, geen berg en geen zee die de vrijdag niet vrezen.” Deze hadith is van de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Lubabah ibn Abdal-Mundhir (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith is overgeleverd door Ibn Maadjah en sheikh Al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn) heeft het hasan verklaard in Sahieh Al-Jaami (2279).